

Demenscafeens udflugt d 05.05.22 til Thorsvang museum i Stege.

Vi mødtes i Kongensgade ved møllen kl. 9.15. bussen kørte kl. 9.30. Vi var 22 personer der tog afsted.

Busturen gik ud over landet, hvor chaufføren fortalte lidt undervejs, om de steder/historier vi passerede på turen ned til Stege.

Vi ankom til Thorsvang kl. 11.10 og blev modtaget af en guide, som fortalte lidt om stedets historie. Vi fik allesammen, runde grønne klistermærker på, så stedet/guiderne kunne se vi tilhørte en samlet gruppe.

Vi fik set en bunkers, hvor der blev vist en lille film. i hovedbygningen gik vi ind i en lille købmandsbutik, nogle købte spegepølser, andre rusten søm (slik). I afdelingen med købmand, var der også legetøj, dukker, biler, flyver, hønsringe, ja alt muligt forskelligt legetøj. Derefter kom vi ind til mange små forskellige rum med hver deres udsmykning.

Der var bager, slagter, broderi, skomager, porcelæn, kongelig spisestue med garder, skolestue, byrådssal, kino og meget mere.

Kl. 12.30 gik vi til den store bygning hvor der var restaurant, den bliver også brugt til bl.a. koncerter, foredrag mm. Der var en lækker frokostbuffet og maden smagte dejlig.

Efter frokost gik vi lidt rundt igen og kl.14.30 var der samling til hjemturen.

På turen hjem stoppede vi ved en rasteplads og drak vores medbragte kaffe og Anettes hjemmebag, det smagte fantastisk. Vi var hjemme i Kongensgade kl. 16.35.

Alle sagde farvel til hinanden og udtrykte, det havde været en dejlig dag og tog glade og trætte hjem.

Tak for denne gang. Vi håber vi kan komme på tur igen.

Skrevet af Marianne Haslund

Stemmingsbilleder fra turen:





