

GRUPPETILBUD TIL ÆLDRE SAGENS LOKALAFDELINGER

TILBUD OM FOREDRAG



PROFESSIONEL JÆGER I ET JAGT-PARADIS

Forestil dig at blive betalt for at jage kronhjort, gemse, den himaylaiske Tahr, vildsvin, vilde tyrer og vilde geder. Og forestil dig at det til og med er i et land, der i dag nok er verdens sidste, frie og mest fantastiske jagt-paradis: New Zealand.

Hvor jagten er totalt fri på de store pattedyr, fordi de alle er introducerede. Ingen fredninger, ingen restriktioner, ingen tilladelser nødvendige.

Hvor storvildt-jagt er en form for naturbeskyttelse. Hvor den bakkes op af selv de mest rabiate, uvidende "tree-huggers". Fordi det hjælper den naturlige, sjældne fauna.

Efter et år som "kød-jæger", hvor jeg lærte mig selv at jage for at overleve, skød kronvildt og bar det ud og solgte det, blev jeg tilbudt et job af det new zealandske skovvæsen: Gå ind i de dybe skove, skyd så meget du kan. Mod betaling. Det var enhver jægers ultimate drøm. At jage hver dag. Blive inde i "the bush", leve blandt vildtet. Om sommeren sove i skindene, fra det sidst nedlagte hjortevildt. Lytte og lugte sig frem i de tætte skove – næsten selv blive et rovdyr, som dine hunde: De havde deres rovtænder, når de kastede sig ind i en kamp med et vildsvin. Jeg havde min kniv. Det var, som de siger, i Spanien: Mano a mano.

Kontrakterne med skovvæsenet var på seks måneder. I nogle dale var der hytter, men for det meste sov du i skind fra det sidst nedlagte hjortevildt. Eller under et klippefremspring eller i et stort hult træ.

Derinde, i de dybe skove og høje bjerge, der aldrig har set en økse eller motorsav, er den største fjende dig selv! Du begynder at krydse floder, du aldrig før turde have drømt om. Kravle op af næsten lodrette sider uden nogen form for udstyr. Floder og bække er transport-vejen, når du har travlt. Du krydser dem uafbrudt for at gøre distancen kortere. Nogle gange rives du med af strømmen og kæmper for ikke at trækkes med ud over vandfaldene. Og nogle gange fanges du i mørket uden skind og tilbringer natten våd og rystende af kulde under et træ.

Og de mange døde venner: Flere end 100. Mest da helikopterne blev sat ind. Først for at skyde vildtet, som blev eksporteret til Europa. Senere fange kronvildtet levende. Ved at springe ned på ryggen af det fra en "low flying chopper". For at blive solgt til de nye hjorte-farme.

Men lige meget hvor barskt livet er derinde, hvor mange jægere der er dræbt, og at være alene i op til seks måneder, så er det for en jæger verdens absolut bedste job!

DET ER ET EVENTYR UDEN BEGRÆNSNING!

Det handler mit foredrag om. Og så lige om at tonse rundt i Sydøstasien jungler og finde TO for videnskaben ukendte store pattedyr. En Vildokse og en ny art Muntjak hjort.

ELLER – ELLER – ELLER -



VILD JAGT MED DE VILDE

Der er jægere – og så er der jægere. fleste har jagten som en hobby, en passion. Enten jager de på egen jord eller de lejer en jagt. Eller de køber deltagelse i en jagt. Eller

køber jagten på et bestemt trofæ – et eller andet sted i verden. Jagt er big business. En milliard forretning – selv i et lille land som Danmark.

Og så er der de jægere som lever af jagten på en hel anden måde. Nogle fordi de er tvunget til det. Fordi det er den eneste måde at overleve på der, hvor de er født. Det er der så nogle, der kalder "rigtig" jagt.

Men, der er også jægere, der er gået den modsatte vej. Har forladt den såkaldte civilisation og draget ind i vildnisset, hvor de lever af det de skyder og fanger i fælder. Pelsjægere kaldes de.

Men for de fleste jægere, der lever i og af og med naturen, bliver det hver dag sværere at leve på denne måde. Grunden er ganske simpel: Verden udenfor ønsker at overtage deres verden. Det kan vi læse om, eller se på TV hver eneste dag. Junglerne i f.eks Sydamerika går op i røg. Det værdifulde tømmer hentes ud af nyanlagte veje. Resten brændes og sås til. Og bingo, så er der oksekød til McDonalds eller Burger King.

Men det er ikke blot i Sydamerika junglerne brændes. Det sker i La Candonia i Mexico, hvor de sidste mayaer lever som de har gjort – mere eller mindre - i tusinder af år. Tømmeret i junglerne er millioner af dollars værd – og de kristne missionærer skal også have deres del af kagen. I Yukon kæmper indianerne mod at der skal anlægges en enorm gasledning ned gennem landet. Så man om natten kan oplyse Las Vegas, som var det dag. Og ødelægge rensdyrenes vandringsruter, som indianerne er totalt afhængige af.

Den dag disse jægere ikke kan leve af jagten, så forsvinder naturen. For ved at leve af jagten, beskytter de naturen. Det er deres supermarked. Det er der mange som ikke kan forstå – eller vil forstå.

Jeg har jaget med alle disse jægere. "Primitive" kalder nogle dem. De jager med bue og pil, træspyd og boomerangs. Armbrøst og hjemmelavede forladere. Seksløber og harpun – og de bare næver. Fra Alaska og Yukon til Mexico, Australien, Indonesien og Laos.

Det er nogle af de bedste jægere jeg nogensinde har mødt.

Jeg vil fortælle om:

1. Min ven "Chicho", som lever af at jage vildt kvæg i junglerne på Yucatan i Mexico. Det har han gjort siden han var en stor knægt. Med et gammelt gevær, der lige kan hænge sammen.

2. Den halvårlige rensdyrjagt med Vuntut Gwitchin-indianerne fra Old Crow i Yukon. De skyder lige nøjagtig det antal dyr de har brug for til de næste seks måneder.
3. Havets storvildt. Rokker og hvaler og kæmpefisk som hvalhajer. Med håndholdt harpun. Indonesien
4. Walk about med ørkenens jægere i det centrale Australien. Træspyd og boomerangs. Nogle mener at aboriginerne endnu ikke er nået til stenalderen – men de tager meget, meget fejl. De jægere kan spore dyr, ja, hvor jeg intet kunne se. Og de ved altid, hvor man kan finde vand.
5. Hmongfolket i Laos. På grænsen til Kina. Krigere og jægere – som selv laver deres fantastiske våben. Forladere fra landingsstedet på nedskudte amerikanske fly. De tror på ånder. Der er ånder for alt. Da jeg kom til deres landsby første gang, ville ingen komme ud fra deres store huse. Var vi onde ånder? De havde aldrig set europæere før.
6. LaCandon indianerne. De sidste mayer i junglerne i Mexico. Jagt med bue og pil – og en enkelt salonriffel. De kæmper en meget, meget ulige kamp for at "beholde" deres jungle – som de selvfølgelig ikke har papirer på.
7. Nybyggerne i Alaska. En lille familie der er flyttet ind i Alaskas store skove og lever af jagt og pelsdyr. Det meste af jagten foregår med en seksløber.
8. Vildsvinejagt med de bare næver. Queensland, Australien. Der er mange, mange tusinde svin i Australien. Og ude i halvørkenen kan man ikke skyde dem, når kødet skal sælges. Millioner af fluer, og temperaturer op til 40 C. I stedet bliver de fanget levende – med de bare næver, og lidt hjælp fra et par hunde. Du ved om adrenalin pumpen virker, når du har fat i bagbenene på en stor orne.

Jeg er klar, når du er klar.

Hvis du vil have flere oplysninger, så kontakt mig på følgende måder:

Messenger.

E-mail: lobopress1@gmail.com

Telefon: 0034-647 53 03 70

GENERELLE OPLYSNINGER:

Jeg stiller med min computer med billeder.

Godt humør – og lover at give den gas.

Du stiller med:

Forbindelse fra min computer til fremviser.

Fremviser

Lærred

Hvis mikrofon nødvendig, så foretrækker jeg Head Set.

Foredrag varer ca. To timer. Inkl. en mindre pause.

Prisen er kr. 5.000,- som dækker ALT. Altså ingen kørepenge og alt det jazz.

Knæk & Bræk

Freddy