

Et liv gennem mange døre

Foredragsholder Peter Armstrong-See



I en alder af fjorten år havde jeg allerede været flygtning, immigrant, hjemvendt - og emigrant og immigrant på ny.

Hør hvordan jeg kom til at rejse verden rundt, opnå fem statsborgerskaber, ender med at tale ni sprog og får en snes karrierer, sidst som konferencetolk for bl.a. Europa Parlamentet, Kommissionen, statsminister Anders Fog Rasmussen, A.P. Møller, Folketinget, justitsminister Morten Bødskov, LO, m.fl.

Jeg kom til verden i en provinsby i Bøhmen, hvor min tysktalende far var læge. Da jeg var fire år, besættes Tjekkiet af Nazi-Tyskland. Det lykkes mine forældre og mig på dramatisk vis at flygte, til det fjerne, primitive men utroligt spændende Bolivia, hvor jeg vokser op og lærer at tale spansk.

I hjemmet taler vi kun tysk, og jeg glemmer mit tjekkiske. I 1945 slutter Verdenskrigen og far sendes af FN til Europa. To år senere, efter en blodig revolution, vender også mor, min lillebror og jeg hjem til Prag. Jeg genlærer tjekkisk og gennemfører 1G, men efter kommunisternes statskup i 1948 forlader vi landet igen, for at rejse til Peron og Evitas bugnende rige og moderne Argentina.

Jeg går i lære som værktøjsmager, arbejder som teknisk tegner og arbejdsstudietekniker – og beslutter at tage til Tyskland for at få en uddannelse som ingeniør.

Jeg taler allerede seks sprog, og for at tjene lidt ekstra til rejsen tager jeg job som portier på et af Buenos Aires fornemste hoteller. Her møder jeg en dansk SAS stewardesse, som inviterer mig til Danmark. Hun bliver min første kone.

Hør om Danmark i tresserne, set med en immigrants øjne. Om mine genvordigheder med at lære at tale dansk. Fra opvaskeassistent på Royal Hotel i København til management konsulent. Jeg giftes igen, med en pige fra New York. Bliver arbejdsmand på Den Kgl. Porcelainsfabrik, salgsdirektør på Hotel Scandinavia – og til slut konferencetolk og underviser på Handelshøjskolen i København.

Mine foredrag er spækket med et utal af højt dramatiske og morsomme anekdoter og 130 billeder fra mit ret brogede liv, og gir anledning til livlig udveksling.

Varighed: 2 x 45 minutter, eller efter aftale.

Mit honorar er kr. 2.500.- plus kørepenge fra/til Grevinge, i Odsherred.



Nordbøhmen, 1938



Prag, 1939



La Paz, Bolivia, 1941

Kontakt mig for at høre mere: armstrong-see@dlgtele.dk Tel. 59 65 90 86